

## **Representation vid Högtidssammankomst, S:t Knuts Gille i Malmö lördagen den 17:e mars 2018**

Skaffare Mats Ahlberg med hustru Maria Ahlberg

Dagens besök vid syskongillet i Malmös högtidssammankomst hölls på Malmö Rådhus med Helgmålsbön i S:t Petri kyrka. Dagen började med mottagning i Damsalongen för inbjudna gäster där Ålderman Kent Andersson med Åldfru tog emot. Vi framförde hälsningar från Broder Ålderman med Åldfru och Knutsgillet i Skanör-Falsterbo. Ålderman Andersson bad oss återgälda motsvarande hälsningar tillbaka. Övriga gästande gillen representerades av Lund, Laholm, Landskrona, Ronneby, Thumatorp samt Ystad.

Därefter var det dags att bege sig till S:t Petri kyrka för helgmålsbön. Efter procession intog gäster och styrelse sina platser i kyrkan där övriga bröder och systrar väntade. Efter ljuständning förrättades parentation, bland annat för Malmögillet ålderman emeritus Percy Liedholm, varefter knutsklockan ljöd. Efter tal från Åldermannen förrättades bön.

Efter återgång till Malmö Rådhus återsamlades gäster och styrelse för procession till högtidssalen för den ceremoniella delen. Denna inkluderade behängning av en broder och en syster för femtio år och en broder och två systrar för 25 år. 17 nya bröder och systrar upptogs i Malmögillet varefter den ceremoniella delen avslutades med att Knutsduvan höjdes till skyn. Därefter var det dags för gemensam polonäs följt av vals.

Så var det dags att bege sig till bords för högtidsmiddag. Efter att ha intagit platserna förevisades och beskrevs de ceremoniella klenoder som Malmögillet fått som gåvor genom åren varefter Åldermannen höll tal. Så serverades förrätt bestående av pepparrotscheesecake med rökt lax följt av huvudrätt med oxfilé Provencale och purjolökspotatis för att avslutas med mörk chokladmousse och hallonsås till efterrätt. Landskronagillet Ålderman Anders Eriksson höll tacktal för gästerna och avslutade med en liten sång.

Överceremonimästaren slog därefter staven i golvet och taffeln bröts. Därefter serverades kaffe och tryffel i högtidssalen där det även spelades upp till dans med jazzband tills det var det dags att runda av. Efter en trevlig kväll bar det tillbaka genom ett av snöfall täckt Skåne till stolpasängen för en god natts sömn.

Mats Ahlberg