

Reseberättelse – Högtidssammankomst Ystad knutsgille 14 januari 2017

Dagen må ha varit grå och kall, men sammankomsten i Ystad bjöd på både färgprakt och värme. Inbjudna gäster kallades till samling i källaren på Ystad rådhus kl. 16.15 tillsammans med gilletts rådsmedlemmar, åldermän emeritus och jubilarer. Där fick vi njuta av drink, tilltugg och trevligt sällskap.

Från våra övriga syskongillen fanns följande representerade:

- Ålderman Kent Andersson med maka Monica Blomberg från Malmö
- Gilleskrivare Thor-Leif Hansson med Monica Sandell från Landskrona
- Gillesråd Christer Eriksson med Ingrid Österberg från Tumathorp
- Stolsbroder Joel Svensson med maka Annika från Laholm
- Krönikör Iwona Slojka från Ronneby

Därefter följde ceremonier i den vackra Knutssalen på Rådhuset.

17 nya recipiender togs in och alla fick de dricka gilletts skål ur en och samma bägare med anor från 1600- talet. 5 st 25 års tecken delades ut och även där dracks ur ovannämnda bägare. Därefter utdelades guldduvor till inte mindre än 9 medlemmar, som även de fick ta en klunk ur den anrika bägaren till gilletts heder. Allt avslutades med parentation för 5 bröder och systrar som tyvärr lämnat jordelivet. Ålderman Carl- Peter Hellberg skötte det hela med elegans och tydlighet.

Efter detta följde snabb biltur till Ystad Saltsjöbad där trevliga festligheter tog sin början.

Detta vackra hotell stod i sin prakt och drink intogs med utsikt över Östersjön. Då Ystadgillet varken har någon inmarsch av råd och gäster i festsalen eller något dedikerat honnörsbord, så intogs platserna efter eget tempo och ordning.

Åldfru Katarina hade stolsbroder Urban Fasth till bordet och jag hade Ystadgilletts vice ålderman tillika kyrkoherde Susanne Keyser. En mycket trevlig middag följde där stämningen var hög och skratten låg när tillhands. Vi bjöds på flädermarinerad lax till förrätt, ankbröst till huvudrätt och Knutsgilletts glassbomb till efterrätt. Därtill serverades gott vitt, rött och mousserande vin.

Ålderman Kent Andersson från Malmö tackade för maten och därefter bröts taffeln och polonaise stod på agendan. Efter en marsch genom hotellet och undvikande av badrocksklädda besökare, så kom vi fram till en större lokal varvid polonaisen genomfördes bordsvis. Efter detta så gick vi tillbaka till festsalen där mer vanlig dans gick av stapeln till mycket duktig tremannaorkester från orten.

Vid 01.00- tiden erbjöds nattamat (korv med bröd och mjölk) och sedan var det dags för detta åldermannapar att åka hemåt mot vårt vackra näs och ljuva stolpasängar.

En mycket trevlig kväll var till ända och sömnen infann sig tämligen fort efter hemkomst.

Falsterbo 2017-01-16

Anders Hansson
Ålderman