

S:t Knuts Gille Ronnebys Högtidsstämma 2013

Lördagen den 20 april begav vi oss mot Ronneby för att vid 14-tiden checka in på Ronneby Brunn. Redan i receptionen träffade vi, förutom åldermannaparet Lars och Christel Malmgren, även en del av tillresta åldermän från andra gillen och det blev som vanligt ett kärt återseende. Vi har ju under årens gång lärt känna de flesta av företrädarna för gillena och det är alltid lika roligt att ses.

Efter omständlig omklädning (som det ju alltid är) for vi med bilen till Heliga Kors kyrka och efter litet letande hittade vi prästgården där vi skulle samlas. Gemene bröder och systrar träffades i huset bredvid, i vilket vi gjorde en kort visit innan vi hittade rätt. Vi bjöds på hjärtligt mottagande av åldermannaparet Christel och Lars Malmgren samt trevligt umgänge en stund med rådsmedlemmar i Ronnebygillet samt tillresta åldermän från Ystad, Landskrona, Tumathorp och Laholm samt ceremonimästaren från Lund Charlottte Strömstedt med make Niklas och Ålderman emerita Karen Adrian med make Sören Pind från Ringsted. Malmögillet var ej representerat. Dock kan noteras att så många som fem ålderman deltog och det var väl nästan rekord. Strax efter kl 16 tågade systrarna till kyrkan samt därefter skedde den högtidliga inmarschen av styrande rådet med gästande bröder, allt till pampig orgelmusik.

Ålderman Lars anförde därefter ceremonierna med parentation av fyra systrar, högtidstal om den välkände fortifikationsmästaren Erik Dahlbergh och hans gärningar i Blekinge, reception av sex bröder och nio systrar, andakt av besjälad gillespräst, psalmsång samt utdelning av Gillets stipendium på femtusen kronor till en ung man som gjort ett arbete om stadsplanering i sagde Erik Dahlberghs anda.

Efter ävenledes högtidligt och välordnat uttåg ur kyrkan åkte vi till Ronneby Brunn för samling inför intåg till middagsborden. När alla gäster efter en stund, vi var totalt strax över nittio bröder och systrar närvarande, intagit sina platser stående bakom stolarna, tågade styrande råd och gäster till bords. Vi bjöds på tunt skuret ankbröst till förrätt, kalvytterfilet med sparrispotatis till huvudrätt samt chokladkaka med sorbet till dessert. Därtill serverades snaps till förrätt samt rött vin och dessertvin.

Stämningen var mycket god och hjärtlig kring borden. Gästernas tack framfördes av ålderman Carl-Peter Hellberg från Ystad. Efter bensträckning intogs kaffe och dansen vidtog. Orkestern var en fantastisk dixielandorkester och det dansades glatt.

Strax efter midnatt halades duvan och festen avklingade. Vi gick till våra stolpsängar och fick en god natts sömn och vaknade till en underbar morgon med sol på balkongen. Efter lagom tidigt uppstigande väntade frukost tillsammans med åldermannaparet Christel och Lars i speciellt reserverat rum för alla de Knutssystrar och Knutsbröder som bodde på hotellet - det blev skönt eftersnack innan var och en begav sig mot sina hemtrakter.

Ewa och Bengt Hansson