

Representation vid Sct. Knuds Gildes Høitidsfest i Ringsted lørdagen den 7:e oktober 2017

Skaffare Mats Ahlberg med hustru Maria Ahlberg

Dagens besök började med en tur över Öresundsbron för en stunds körning till Ringsted där vi välkomnades av Ringsteds Gille redan på hotellet genom bubbel och hälsningar. Efter att inspekterat den stora ombyggnaden av stadens centrum i ett ökande skyfall tog vi vår tillflykt till Rådhuskroen för att stärka oss med några traditionella smörrebröd och värmande dryck.

Så var det dags att bege sig till den vackra Sct Bendts Kirke och mottagning i församlingshemmet med mingel och välkomstdrink. Oldermænd Michael Jensen tog emot och vi framförde hälsningar från Broder Ålderman med Oldfru och Knutsgillet i Skanør-Falsterbo. Oldermænd bad oss återgälda motsvarande hälsningar. Övriga gästgillerna representerades av Tumathorp, Landskrona, Ronneby, Ystad, och Laholm.



Efter procession till Sct Bendts kirke hölls Festvesper vilket inkluderade musik och sång, parentation av en broder samt upptagning av nio nya bröder och systrar i Ringsteds gille. Även i år deltog Schola Cantorum Ringstadiensis med högtidlig sång. Efter formellt uttåg transporterade gästerna sig i uppfriskande ösregn med cykel och bil till festlokalen där högtidsfesten strax skulle börja. Efter knutsduvans höjning till skyn serverades en trerätters meny som alla nöjda intog. Till förrätt serverades laxrullad med ångad fisk, till huvudrätt helstekt högrev med potatisbakelse och rotfrukter och till efterrätt jordgubbstarte med färsk frukt. Under middagen underhölls vi med musik från välkänt gilleshusband.

Överceremonimästaren slog därefter staven i golvet och taffeln bröts. Borden dukades om samtidigt som det goda kaffet dukades fram. Till kaffet serverades det bästa det danska köket kan servera i kakväg, -kranskekager. Så var det dags för traditionsenlig gemensam sång och dans ledd av Holger Bak med "Sangen om Knud Lavard". Därefter tog dansen vid tills det var dags att runda av. Efter en trevlig kväll bar det tillbaka till stolpasängen för lite god sömn.

Mats Ahlberg