

## Besöksrapport S:t Knuts Gille i Ystad 13/1-18

Tillsammans med övriga gäster, samlades vi 16.15 i Rådhuskällaren för drink och att hälsa på övriga representanter från övriga gästande gillen samt rådsmedlemmar.

17.00 var det dags för procession in i Rådhusalen för Högtidsstämma.

3st parentationer , 34st recipiender (14 herrar och 20 damer). 5st guld duvor och 3st silver.

Den ena guld duvan tilldelades en dam som var den 6:e generationen i rad som fått denna, låter oslagbart. För att förhindra en lång process med så många recipiendi så hade man förberett med att behänga dom med duvorna innan dom kom in, smart och uppskattat.

Ålderman Carl-Peter Hellberg ledde stämman med bravur och satte en egen prägel på den på ett mycket trevligt sätt.

Efter stämman bussades vi till Ystad Saltsjöbad för fest. Vi kom inte till bords förrän vid 19.30 då man endast hade två bussar som i skytteltrafik skulle köra 192 gäster så det tog lite tid innan alla kommit dit och sen fått sin välkomstdrink.

Väl till middagen var alla gäster väl utspridda över de 7 långborden, blev lite opersonligt och en viss begränsning med kontakten med övriga än de närmaste vid bordet. Skall dock sägas att till kaffet dukades om till 10 mindre bord och med ny placering vilket var mycket trevligt, blev också mycket mingel när alla flyttade omkring i god stämning.

Maten var mycket välsmakande med en laxtartar till förrätt, en kanske lite för välstekt dovhjort men mycket god till huvudrätt och sen den sedvanliga glassbomben till efterrätt. Ett gott franskt förrättsvin och ett spanskt rött till huvudrätten inmundigades med glädje. Dessertvinet utgjordes av en Moscato D'Asti.

Talen som hölls var mycket trevliga förutom talet från recipiendi, där talaren för övrigt alltså är den äldste av de recipierande. Denna gången hade talaren missat uppgiften eller inte fått den klart för sig då han höll ett eget tal om vad han gjort i livet och kopplade inte det alls till varför han eller övriga recipiendi var där eller ens vände sig till dom, blev tyvärr mycket pinsamt.

Lennart Söderberg höll sitt sista tacktal som ålderman och i vanlig ordning med bravur och mången trevliga rim.

Efter maten stundade den sedvanliga promenad polonaisen, denna genomfördes mycket bra då den var uppdelad bordsvis i 4 omgångar och det flöt väldigt bra.

Tyvärr var sen musiken inte alls till gästernas glädje utan en 5 manna jazzensemble som alla såg ut som att dom inte ville vara där fick inte den lilla dansstund som blev att lyfta. Dansen började först 23.45 och man avrundade med nattamaten och slutade kl 01.00.

Ystadgillet växer och det var mycket god stämning och relativt låg ålder på de nya medlemmarna. Den nya CM Louise skötte sin uppgift med bravur om än kanske lite stelt och utan personlig touch men det kommer bli bra framöver.

Alla gäster var väl utspridda på stadens hotell då Saltsjöbaden var fullbokat sen 6 mån tillbaka vilket gjorde att det inte blev någon gemensam frukost på söndagen. Vi hade dock en mycket trevlig frukost med Ålderman Lars Malmgren med maka Christel och Ålderman Emeritus från Laholm Arne Mårtensson med maka Eva som likt vi bodde på nyrenoverade Continental som varmt kan rekommenderas till kommande besök.

Övriga gästande gillen:

Landskrona	Ålderman Lennart Söderberg med maka Monica
Ringsted	Ålderman Mikael Jensen
Ronneby	Ålderman Lars Malmgren med maka Christel
Malmö	Skattmästare Caroline Stolpe med make Johan
Laholm	Skattmästare Emeritus Åke Andersson med maka Gunilla
Thumatorp	2:e stolsbroder Christer Akej med maka Ulrika

Glada Gilles hälsningar  
Henrik o Cecilia Lindal