

Rapport från besök vid

Adeldrickning i Tumathorps Sanct Knuts Gille den 11 juni 2015

Enligt inbjudan skulle vi infinna oss kl 13.15 på Församlingshemmet i Tommarp. Vi kom dit strax innan och många bröder och systrar fanns redan där. Vädret var perfekt med små lätta moln på en blå himmel, som signalerade härligt svenskt sommarväder.

Efter trevlig presentation av Gillets Härold Hans Barenthein hälsade vi på Ålderman Stefan Lamme med oldfru Eva Nilsson och därefter övriga bröder och systrar.

Gäster från övriga gillen var:

Ålderman Heinz Rudebeck med oldfru Brenda från Flensburg

Ålderman Michael Jensen med Birthe Parkhagen från Ringsted

Medlem i Kassadirektionen Peter Löwegren med maka Marie från Lund

Skrivare Birgit Bender med make Henning från Malmö

Rustmästare Nils-Erik Nilsson med maka Rita från Landskrona

Skrivare Nils-Åke Nilsson med maka Gun-Britt från Laholm

Vice Ceremonimästare Sebastian Edlund med maka Linda från Ystad

Gäster från de danska skyttegillena var:

Broder i Det Kongelige Københavnske Skydeselskab og Dansk Broderskab Paul Cappelörn med maka Ulla

Äresformand i Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg Papegojgildet av 20 maj 1431, Egon Östergaard med maka Inger

Efter intåg i den vackert blomsterskrudade Tommarps kyrka vidtog andakt av Skråherren, parentation, utdelande av 25- och 50-årstecken samt skön psalmsång, varav Härlig är Jorden sjöngs på danska. Antikvarie Peter Burman läste förtjänstfullt Gustaf Åbergs Knutsdikt,

Efter uttåg biltur till Tommarps Bygdegård och kaffe och frallor. Frallorna var för oss en nyhet. Förra gången vi gästade detta gille bjöds kakor. Vi fick höra att ändringen var ungdomsrådets förtjänst och den uppskattades av alla.

Därefter ny biltur till det för dagen festligt stilade Glimmingehus. Samling på Borggården och efter tutande i lurarna började uppstigningen till Riddarsalen där de festliga och högtidliga ceremonierna avhölls och nya recipiender intogs. Underhållning i form av medeltidsmusik gjorde allt extra festligt.

Väl nederkomna igen på borggården och tågande runt densamma åter i bilarna till festsalen på Löderups Strandbad. Solen sken över sydkusten och drink serverades på altan och gräsmatta. Då gemene bröder och systrar gått in i salen tågade råd med gäster in till de vackert dukade borden. Honnörsbordet hade 32 platser och därför var de tio bordstungorna inte så långa och

effekten blev väldigt god sammanhållning över salen. Stämningen var hög, maten och dryckerna utmärkta och serveringen exemplarisk.

Jag, Ewa, hade värden Stefan Lamme till bordet och Bengt hade Stolbroderns fru Ingrid Persson. Bengt höll tal med hälsning från övriga svenska gillen och Ålderman i St.Knudsgilde i Flensburg höll talet med tack för maten.

Till kaffet spelade orkestern En Sexa Skåne föredömligt och dansen tråddes glatt. Festligheterna höll på till 02.00.

På söndagen gästade vi Ålermannaparet Stefan Lamme och Eva Nilsson till lunch i deras trädgård i Killeberg utanför Kivik.

Ewa och Bengt Hansson